



# ΜΑΚΙΣΤΙΑ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΚΙΣΤΑΙΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

Έτος 22ο • Δεκέμβριος 2016 - Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2017 • Φύλλο 88 • Τιμή: 0,03 Ευρώ

Διεύθυνση εφημερίδας: Ερυμάνθου 10 Ηλιούπολη Τ.Κ. 16344 • www.makistia.gr • e-mail: makistia@gmail.com

## 2007-2017: ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΦΩΤΙΕΣ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΑ & ΜΑΚΙΣΤΟΣ ΑΚΟΜΑ ΧΩΡΙΣ ΔΡΟΜΟ

**Μ**ε πρωτοβουλία της Τεχνικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας σημάνθηκε όλη η διαδρομή του δρόμου Μποκαρίνος-Αρτέμιδα-Μάκιστος με πινακίδες που ορίζουν την ανώτερη ταχύτητα στα 30 χλμ./ώρα. Είναι πολύ σημαντική αυτή η εξέλιξη, καθώς η ίδια η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας παραδέχεται την επικινδυνότητα του δρόμου επιβάλλοντας αυτό το πολύ χαμηλό όριο ταχύτητας.

ας κ. **Γιώργο Γεωργιόπουλο** για τον δρόμο Μποκαρίνος- Αρτέμιδα- Μάκιστος.

Παρών στη συνάντηση αυτή ήταν και ο Διευθυντής των Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας κ. **Μιχάλης Καλογερόπουλος**.

Ο Αντιπεριφερειάρχης μας έδειξε την απόλυτη κατανόησή του για το ζήτημα αυτό και σε συντονισμό με τον Περιφερειάρχη κ. **Απόστολο Κασιφάρα**, αλλά και την Κεντρική Διοίκηση



Η πινακίδα με ανώτερο όριο ταχύτητας 30 χλμ. μπροστά στον Άγιο Γεώργιο Μακίστου με κατεύθυνση προς Ζαχάρω που σημαίνει ότι η μέση ταχύτητα από Μάκιστο έως Μποκαρίνο θα είναι από 7 έως 10 χλμ. την ώρα

### Δελτίο Τύπου

Αθήνα, 10 Μαρτίου 2017

**Άμεση ολοκλήρωση του δρόμου Ζαχάρω-Αρτέμιδα-Μάκιστο ζητά η Δρ. Αυγερινούπουλου**

Σε απάντηση προς τον Πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Μακίστου, κ. **Φώτη Βλάχο**, ο οποίος εξέφρασε την σοβαρή ανησυχία του για την ολοκλήρωση της αποκατάστασης του δρόμου «Μποκαρίνος-Αρτέμιδα-Μάκιστος» και ζήτησε την Έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής η οποία περιέχει ειδικό κεφάλαιο για την αποκατάσταση των πυροπλήκτων περιοχών, η **Δρ. Αυγερινούπουλου**, αποστέλλοντας στον Πρόεδρο την Έκθεση, δήλωσε τα εξής:

“Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, ευχαριστώ για την επικοινωνία. Μέλημα της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής υπό την προεδρία μου υπήρξε η αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών.

Στην επισυναπτόμενη Έκθεση της Επιτροπής, από τη σελίδα 107 επόμενα, θα βρείτε το σχετικό πόρισμα. Είναι κατηγορηματική η θέση τόσο η δική μου όσο και του συνόλου των βουλευτών Μελών της Επιτροπής μας ότι οι προσπάθειες και τα χρή-

ματα για την ανασυγκρότηση, έπρεπε να δοθούν προς υποστήριξη των περιοχών που υπέστησαν τις τραγικές συνέπειες της πυρκαγιάς και να στοχεύσουν στην αποκατάσταση των υποδομών και του φυσικού περιβάλλοντος και όχι σε άλλες περιοχές ή λιγότερο ή περισσότερο παρεμφερή έργα. Η αποκατάσταση του δρόμου από τη Ζαχάρω προς την Αρτέμιδα και την Μάκιστο, τα δύο μαρτυρικά χωριά, είναι απόλυτη προτεραιότητα και πρέπει να υλοποιηθεί πάραυτα και χωρίς άλλες καθυστερήσεις. Η τυχόν ματαιώση υλοποίησης του έργου ενδέχεται να επισύρει ποινικές ευθύνες για τη διαχείριση των χρημάτων που δωρήθηκαν για την αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών.

**Με ιδιαίτερη εκτίμηση,  
Δρ. Διονυσία-Θεοδώρα  
Αυγερινούπουλου  
πρ. Βουλευτής Ν. Ηλείας -  
Πρόεδρος της  
Μόνιμης Ειδικής  
Επιτροπής Περιβάλλοντος  
της Βουλής των Ελλήνων**

Δείτε επίσης στην ιστοσελίδα μας [www.makistia.gr](http://www.makistia.gr) την συνέντευξη στο IONION FM της κ. **Αυγερινούπουλου** και του Προέδρου του Συλλόγου μας κ. **Φώτη Βλάχου**.



Η συνάντησή μας στο γραφείο του κ. Αντιπεριφερειάρχη Από αριστερά: Παναγιώτης Πόθος του Αλκαίου Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Μακισταίων, Βασίλης Κυριακόπουλος Πρόεδρος της Κοινότητας Αρτέμιδας, Γιώργος Γεωργιόπουλος Αντιπεριφερειάρχης Ηλείας, Φώτης Βλάχος Πρόεδρος Συλλόγου Μακισταίων, Νώντας Πόθος Πρόεδρος Κοινότητας Μακίστου, Μιχάλης Καλογερόπουλος Δ/ντής Τεχν. Υπηρεσιών Π.Ε. Ηλείας και Δημήτρης Γρηγορόπουλος Ταμίας Συλλόγου Μακισταίων

Είναι πλέον γενικά παραδεκτό αυτό το οποίο η «ΜΑΚΙΣΤΙΑ» έχει επανειλημμένως αναδείξει, ότι ο δρόμος είναι επικίνδυνος και δικαιώνεται το αίτημα για την νέα χάραξη του δρόμου, ο οποίος μετά τις καταστρεπτικές φωτιές του 2007 έχει υποστεί πολλές καθιζήσεις.

Επίσης υπάρχει ενημέρωση ότι πρόκειται να γίνουν επισκευαστικές παρεμβάσεις στον υπάρχοντα δρόμο, στα πιο ευπαθή του σημεία.

Καλωσορίζουμε τις επισκευές αλλά επιμένουμε ότι μόνο η νέα χάραξη μπορεί να δώσει οριστική και διαρκή λύση στο φλέγον ζήτημα του δρόμου.

Στις 2 Μαΐου 2017, αντιπροσωπεία από Μάκιστο και Αρτέμιδα επισκεφθήκαμε τον Αντιπεριφερειάρχη Ηλεί-

ας γίνεται προσπάθεια εξασφάλισης του συνόλου της χρηματοδότησης του έργου (το κόστος ανέρχεται στα 14,8 εκ. ευρώ συν τις απαλοτριώσεις), ώστε να προχωρήσουμε στην διαδικασία δημοπράτησης.

Ως γνωστόν το τελευταίο διάστημα δημοπρατούνται συνεχώς τα έργα των Δήμων του Νομού μας που είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα χρηματοδότησης από το Ταμείο Μολυβιάτη και απομένει το μοναδικό έργο που έχει εντάξει η Περιφέρεια, μέσω του Ταμείου Μολυβιάτη, ο δρόμος Μποκαρίνος - Αρτέμιδα - Μάκιστος.

Διαβάστε στη συνέχεια το Δελτίο Τύπου που μας έστειλε σχετικά η πολιτευτής του Νομού μας κ. **Διονυσία Αυγερινούπουλου**.



## Γενική Συνέλευση

Την Κυριακή 19 Μαρτίου 2017 διεξήχθη στο ξενοδοχείο Stanley η Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας, που είχε Εκλογοαπολογιστικό χαρακτήρα και συνοδεύτηκε από την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας. Τη Συνέλευσή μας τίμησαν με την παρουσία τους η πολι-



Μέλη του Συλλόγου μας στη Γενική Συνέλευση

τευτής του Νομού μας και πατριώτισσά μας κα **Διονυσία Αυγερινού**, ο πρόεδρος του Συλλόγου Ολυμπίων κ. **Κώστας Βλάμης**, ο πρόεδρος του Συλλόγου Ζαχαραιών κ. **Βασίλης Φουρλής** και η πρόεδρος του Συλλόγου Χρυσοχωριτών κ. **Τούλα Κυριακοπούλου**.

Με την ευκαιρία της Γενικής Συνέλευσης ο Σύλλογος είχε την χαρά να υποδεχθεί νέα μέλη, καθώς εγγράφησαν οι: **Καλαντζή-Αθανασοπούλου Κωνσταντίνα**, **Κωνσταντά-Λουμπή Λίτσα**, **Μανώλη-Δημοπούλου Λίτσα**, **Μπεκρή Παναγιώτα** του Κων., **Πετράς Γιώργος** του Στ., **Ζαμπέλη-Παυλοπούλου Νικολέτα**, **Πόθος Επαμεινώνδας-Πάνος** του Αβραάμ.

Μετά την επιβεβαίωση της απαρτίας και την ανάθεση του Προεδρείου της Συνέλευσης (Πρό-

εδρος **Σωτήρης Γ. Ζέρβας**, Γραμματέας **Δημοσθένης Ν. Αθανασόπουλος**), έγινε αποτίμηση του έργου του Δ.Σ. από τον πρόεδρο κ. **Φώτη Βλάχο** και έγιναν τοποθετήσεις από μέλη του Συλλόγου και χαιρετισμοί από τους προσκεκλημένους. Στη συνέχεια έγινε οικονομικός απολογισμός και διαβάστηκε η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής που ζήτησε την απαλλαγή του Δ.Σ., κάτι που έγινε παμψηφεί δεκτό από την Συνέλευση.

Επίσης ομόφωνα αποδεκτή έγινε η πρόταση του Προέδρου στο σώμα η ανακήρυξη (για πρώτη φορά στο Σύλλογό μας) ως επίτιμο μέλος του συμπατριώτη μας κ. **Κωνσταντίνου Λαμπρόπουλου** του Ανδρ. Έτσι ο αριθμός των μελών ανέρχεται σε 1 επίτιμο και 188 τακτικά μέλη.

Έπειτα ανατέθηκε στην Εφορευτική Επιτροπή που απαρτίστηκε από τους **Κοκκαλιάρη Ευστάθιο** του Αντωνίου, **Αθανασόπουλο Δημοσθένη** του Νικολάου και **Πόθο Νίκο** του Νώντα η διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Με την ολοκλήρωσή της και την καταμέτρηση των ψήφων εκλέχθηκαν, με αλφαβητική σειρά, ως τακτικά μέλη οι: **Βλάχος Φώτης** του Γεωργίου, **Γρηγορόπουλος Δημήτρης** του Παναγιώτη, **Δημόπουλος Αχιλλέας** του Γεωργίου, **Κοκκαλιάρης Διονύσιος** του Δημητρίου, **Λουμπής Αθανάσιος** του Παναγιώτη, **Πόθος Νώντας** του Νικολάου, **Πόθος Παναγιώτης** του Αλκαίου. Αναπληρωματικά μέλη εκλέχθηκαν οι: **Βλάχου Μιχαέλλα** του Φώτη, **Νικητάκη Μαρριάννα** του Γεωργίου, **Καριώρη Ιωάννα** του Γεωργίου.

### ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ

Μετά την ψηφοφορία το Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:



Ο Πρόεδρος του Συλλόγου μας Βλάχος Φώτης με τον Πρόεδρο του Συλλόγου Ζαχαραιών Φουρλή Βασίλη κατά την κοπή της πίτας

### ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

#### α. Τακτικά Μέλη

**ΒΛΑΧΟΣ Γ. ΦΩΤΙΟΣ** – Πρόεδρος  
**ΠΟΘΟΣ ΑΛΚ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ** - Αντιπρόεδρος  
**ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗΣ Δ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ** - Γεν. Γραμματέας  
**ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** - Ταμίας  
**ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΧΙΛΛΕΑΣ** - Ειδικός Γραμματέας  
**ΠΟΘΟΣ Ν. ΝΩΝΤΑΣ** - Αναπληρωτής Ταμίας  
**ΛΟΥΜΠΗΣ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ** - Μέλος

#### β. Αναπληρωματικά Μέλη

**ΒΛΑΧΟΥ Φ. ΜΙΧΑΕΛΛΑ**  
**ΝΙΚΗΤΑΚΗ Γ. ΜΑΡΙΑΝΝΑ**  
**ΚΑΡΙΩΡΗ Γ. ΙΩΑΝΝΑ**

### ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

**ΣΓΑΡΔΕΛΗΣ ΓΡ. ΣΠΥΡΟΣ** - Πρόεδρος  
**ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ** - Μέλος  
**ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ** - Μέλος



## ΜΑΚΙΣΤΙΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ - ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ  
 ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΚΙΣΤΑΙΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΣ  
 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΚΙΣΤΑΙΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΣ  
 «Η ΜΑΚΙΣΤΟΣ»

Ερμάνθου 10 Ηλιούπολη  
 Τ.Κ. 16344 • www.makistia.gr

#### Εκδότης:

Φώτης Βλάχος  
 Κιν.: 6972719139 e-mail: vlachosfotis@gmail.com

#### Διευθυντής:

Διονύσης Κοκκαλιάρης  
 Ρούμελης 107 Αργυρούπολη

#### Αρχισυντάκτης:

Μαίρη Καριώρη

#### Συντακτική Επιτροπή

Σταυρούλα Καραμπέτσου-Βλάχου, Μιχαέλλα Βλάχου

#### Διεύθυνση αλληλογραφίας:

Ερμάνθου 10, 16344 Ηλιούπολη  
 Ηλεκτρ. ταχυδρομείο: makistia@gmail.com

• Ανώνυμες επιστολές δε δημοσιεύονται.  
 • Χειρόγραφα δεν επιστρέφονται.

• Τα άρθρα, οι συνεργασίες και οι αγγελίες δημοσιεύονται δωρεάν.

• Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν απαραίτητα τη σύνταξη της εφημερίδας.

#### Ηλεκτρονική Σελιδοποίηση

Εκτύπωση - Διεκ/ση έκδοσης

Καρπούζη Αριστέα & Υιοί Ο. Ε.

Εκδόσεις - Γραφικές Τέχνες

Θεοδοσίου 23 Ίλιον Τ.Κ. 13121

Τηλ-Fax: 210 2619003

e-mail: karpouzi@otenet.gr

## ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

### Γεννήσεις

• Στις 13 Ιανουαρίου 2017 ο **Θεμιστοκλής Χανιωτάκης** (γιος της Θεοδώρας Αθανασοπούλου - Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Ιλινόις Η.Π.Α.) και η σύζυγός του **Φωτεινή Χατζηιωαννίδου** από Θεσσαλονίκη, απέκτησαν **κοριτσάκι** (το πρώ-

το τους παιδί).

• Η **Σταματίνα Μανίκη** (κόρη της Ντίνας Ι. Αθανασοπούλου) που τέλεσε το γάμο της στις 7-10-2016 με τον **Ιωάννη Μεταλληνό** απέκτησαν **αγόρι** στις 3-3-2017.

*Τους ευχόμαστε να τους ζήσουν τα νεογέννητα.*

### Θάνατοι

• Απεβίωσε στις 31-3-2017 ο **Γιάννος Μπάμης** στη Μάκιστο σε ηλικία 91 ετών όπου και ετάφη.

*Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στους οικείους του.*

**ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ -  
 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ  
 Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΚΙΣΤΟΥ  
 Αρ. Λογ/σμού 346/001146-06  
 Εθνική Τράπεζα Ελλάδος  
 IBAN:  
 GR.3001103460000034600114606**



# Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΙΣΤΟΥ

Ο εξέχοντας συμπατριώτης μας και ιστορικός-συγγραφέας Αγαθοκλής Παναγούλιας μας έστειλε το παρακάτω σημαντικό κείμενο για τις πρώτες Βουλευτικές εκλογές της Ελλάδας στην Επαρχία Ολυμπίας το 1844 και στη Μάκιστο (τότε Μπαράκου). Είναι βέβαιο ότι θα αποτελέσει πολύτιμο βοήθημα στους συμπατριώτες μας που θέλουν να θρουν το οικογενειακό τους δένδρο. Σημειώνεται ότι τότε δικαίωμα ψήφου είχαν μόνο οι άνδρες.

## ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ (1844) ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΚΙΣΤΑΙΟΙ ΕΚΛΟΓΕΙΣ



Γράφει ο Αγαθοκλής Παναγούλιας

### Σύντομη αναφορά

Μέσα από τα τεκμήρια που θα παρουσιάσουμε στη συνέχεια θα επιδιώξουμε να φωτίσουμε άγνωστες πτυχές της τοπικής μας ιστορίας και να συμπληρώσουμε τις γνώσεις μας για το παρελθόν και την ανθρωπογεωγραφία των χωριών μας πριν από 173 χρόνια.

Το υλικό που θα χρησιμοποιήσουμε είναι πρωτογενές και αφορά τις πρώτες βουλευτικές εκλογές στον τόπο μας.

Μετά την αποτίναξη του τουρκικού ζυγού χρειάστηκε να περάσουν 23 χρόνια για να αποκτήσουν οι Έλληνες το δικαίωμα να εκλέγουν τους εκπροσώπους τους στη Βουλή.

Στην Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας το 1827 είχε ψηφιστεί Σύνταγμα που κατοχύρωνε το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Η δεκάχρονη απολυταρχική διακυβέρνηση των Βαυαρών που μεσολάβησε από το 1833-1843 οδήγησε σε μια στρατιωτική ανατρεπτική ενέργεια.

Στις 3 Σεπτεμβρίου 1843 μπροστά στο παλάτι συγκεντρώθηκε ο λαός και ο στρατός με επικεφαλής τον Συναγματοάρχη του ιππικού **Δημήτριο Καλέρη** με μοναδικό αίτημα την παραχώρηση Συντάγματος με βάση το οποίο θα κυβερνάται η χώρα.

Τα γεγονότα αυτά οδήγησαν σε νέα υπερκομματική κυβέρνηση που σχηματίστηκε με Πρωθυπουργό τον **Ανδρέα Μεταξά** η οποία στις 7 Σεπτεμβρίου 1843 προκήρυξε εκλογές για τη συγκρότηση της Εθνικής Συνέλευσης που θα ψήφιζε το Σύνταγμα.

Για να γίνει η Εθνοσυνέλευση έπρεπε να υπάρχουν οι Πληρεξούσιοι από κάθε επαρχία. Για το σκοπό αυτό αποφασίστηκε σε κάθε χωριό να εκλέγουν ένα ή δύο αντιπροσώπους οι οποίοι στη συνέχεια θα συγκεντρώνονταν στην έδρα της επαρχίας και θα εξέλεγαν τους Πληρεξούσιους που θα πήγαιναν στην Αθήνα για να συμμετάσχουν στην Εθνοσυνέλευση.

Αυτή η διαδικασία για την εποχή εκείνη ήταν πρωτότυπη γιατί ήταν και οι πρώτες εκλογές στο νεοσύστατο κράτος.

### Πως διεξήχθησαν οι εκλογές στην επαρχία Ολυμπίας

Από το υλικό που διασώθηκε και βρίσκεται στα ΓΑΚ διαπιστώνεται ότι οι κάτοικοι των χωριών που αποτελούσαν τότε την επαρχία Ολυμπίας αφού συγκεντρώθηκαν στη μεγαλύτερη εκκλησία κάθε χωριού εξέλεξαν τους αντιπροσώπους τους. Οι αντιπρόσωποι των χωριών στη συνέχεια συγκεντρώθηκαν στην Ανδρίτσαινα και εξέλεξαν τους Πληρεξούσιους. Οι Πληρεξούσιοι θα εκπροσωπούσαν την επαρχία στην Αθήνα, στην Εθνοσυνέλευση που θα γινόταν.

Πληρεξούσιοι εκλέχτηκαν οι Ανδριτσάνοι **Τζανέντος Χριστόπουλος** και **Δήμος Κανελλόπουλος** με αναπληρωματικούς τον **Παναγιώτη Κανελλόπουλο** και τον **Χαράλαμπο Χριστόπουλο**.

Η Συνέλευση άρχισε τις εργασίες της στις 8 Νοεμβρίου 1843 και διαλύθηκε στις 18 Μαρτίου 1844 αφού περάτωσε το έργο της για το Σύνταγμα.

Στις 18 Μαρτίου 1844 ψηφίστηκε ο εκλογικός

ΟΝΟΜΑ	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΗΛΙΚΙΑ	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
Ιωάννης	Δημητρακόπουλος	71	Γεωργός
Χρήστος	Δημητρακόπουλος	36	Γεωργός
Δημήτριος (Δήμος)	Δημητρακόπουλος	34	Γεωργός
Αναστάσιος	Θανασόπουλος	34	Γεωργός
Κων/νος	Θανασόπουλος	36	Γεωργός
Χρήστος	Δημόπουλος	34	Γεωργός
Νικολάκης	Δημόπουλος	36	Γεωργός
Λάμπρος	Γαλανόπουλος	51	Γεωργός
Αναστάσιος	Λαμπρόπουλος	31	Γεωργός
Πανάγος	Λαμπρόπουλος	28	Γεωργός
Παναγιώτης	Πόθος	29	Γεωργός
Φώτης	Ασημακόπουλος	29	Γεωργός
Νικολάκης	Πόθος	40	Γεωργός
Αναστάσιος	Ποθόπουλος	39	Γεωργός
Γεώργιος	Βλάχος	46	Γεωργός
Παναγιώτης	Γιαννόπουλος	60	Γεωργός
Γεώργιος	Παναγιωτόπουλος	41	Γεωργός
Νικόλαος	Παύλος	46	Γεωργός
Νικόλαος	Παναγιωτόπουλος	38	Γεωργός

### Αναθεωρημένος κατάλογος 1853 (Χωρίς στοιχεία ηλικίας και επαγ/τος)

Δημήτριος	Τσεμπετζής
Διονύσιος	Λαμπρόπουλος
Γεώργιος Δ.	Δημητρακόπουλος
Νικολάκης	Θανασόπουλος
Κανέλλος	Παναγιωτόπουλος
Δημήτριος	Δημόπουλος
Ηλίας	Αθανασόπουλος
Δήμος	Βλαχόπουλος
Ευστάθιος	Βλαχόπουλος





# ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ (1844) ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΚΙΣΤΑΙΟΙ ΕΚΛΟΓΕΙΣ

Συνέχεια από τη σελ. 3

νόμος με βάση τον οποίο θα γίνονταν οι εκλογές (Εφημ. Κυβερνήσεως 7/25.3.1844).

Ο εκλογικός νόμος μεταξύ των άλλων προέβλεπε και τα εξής:

1. Κάθε επαρχία αποτελούσε μια εκλογική περιφέρεια.
2. Οι βουλευτικές εκλογές θα γίνονταν κάθε τριετία.
3. Δικαίωμα του εκλέγειν είχαν μόνον οι άνδρες άνω των 30 ετών.



Επαρχία Φαναρίου (Ολυμπίας)  
Πληρεξούσιοι Τζανέτος Χριστόπουλος  
και Δήμος Κανελλόπουλος με αναπληρωτές  
Χ. Χριστόπουλος και Π. Κανελλόπουλος

4. Η ψηφοφορία είναι καθολική, άμεση και μυστική.
5. Η ψηφοφορία θα γινόταν στην **μεγαλύτερη εκκλησία** του Δήμου.
6. Οι εκλογές θα διαρκούσαν 8 ημέρες και
7. Η διαλογή των ψήφων θα γινόταν στην πρωτεύουσα κάθε επαρχίας όπου εκεί θα μεταφέρονταν σφραγισμένες οι κάλπες.

**Επίσης από τον συμπατριώτη μας Αγαθοκλή Παναγούλια λάβαμε τις παρακάτω διευκρινίσεις του για το άρθρο του Κώστα Φουρλή που δημοσιεύσαμε στο φύλλο 87.**

Προς την  
Εφημερίδα «ΜΑΚΙΣΤΙΑ»  
e-mail: makistia@gmail.com

Στο φύλλο 87 (Σεπτ.-Νοε. 2016) της εφημερίδας φιλοξενήσατε κείμενο του φίλου και συμπατριώτη Κώστα Φουρλή με τίτλο «Η ΑΛΒΑΙΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΦΡΑΝΤΖΗΣ». Στο κείμενο αυτό παρατίθεται κατάλογος 49 ατόμων που υπέγραψαν στις 12 Ιουλίου 1823 ως κάτοικοι Άλβαινας, αναφορά προς την Υπερτάτη Διοίκηση με την οποία προτείνουν ως αρχιερέα τους τον Πρωτοσύγγελο Αμβρόσιο Φραντζή.

Η αναφορά περιλαμβάνεται στον τόμο 11 των Αρχείων της Ελληνικής Παλιγγενεσίας (σελ. 64 και επομ.) και την υπογράφουν κάτοικοι από το κόλι Ζούρτσας, κόλι Κάμπου, Κοντοβουνίων, Σουλιμά, Φιλιατρών και ευρύτερης περιοχής.

Ο αγαπητός Κώστας Φουρλής σε σχετική πα-

1η Ιουλίου 1848

Οι ορκωτοί

Π. Μισιχρόνης

Φ. Αθ. Ζήρος

Παν. Πόθος

Αρ. Σάσσαλος

Αθ. Μπεκρής

Δια το ακριβές της αντιγραφής

Εν Αθήναις τη 24 Σεπτ. 1848

Ο Δήμαρχων πάρεδρος Αρήνης  
Ιωάννης Δρίβαλος



Απόσπασμα του επικυρωμένου καταλόγου στον οποίο υπογράφει και ο Μακισταίος Παναγ. Πόθος

Αυτός ο εκλογικός νόμος ήταν ένα από τα προοδευτικότερα νομοθετήματα της εποχής εκείνης, είχε όμως ένα σοβαρό μειονέκτημα. Δεν διευκρίνιζε αν οι 8 ημέρες διεξαγωγής των εκλογών έπρεπε να είναι κοινές για όλη τη χώρα δηλαδή όλες οι εκλογικές περιφέρειες να ψηφίσουν ταυτόχρονα.

Αποτέλεσμα αυτής της ασάφειας ήταν οι πρώτες βουλευτικές εκλογές του νεοσύστατου κράτους να διαρκέσουν μερικούς μήνες.

Οι περισσότερες περιφέρειες έκαναν τις εκλογές τους μέσα στους μήνες Μάιο και Ιούνιο του 1844 και άλλες αργότερα.

Η μακρά προεκλογική περίοδος προκάλεσε έξαψη πολιτικών παθών, συνωμοσίες και ξυλοδαρμούς ακόμη σε κάποιες επαρχίες.

Στην επαρχία Ολυμπίας όπως προκύπτει από έγγραφο του Νομάρχη Μεσσηνίας οι εκλογές προσδιορίστηκαν για τις 26 Σεπτεμβρίου 1844 και έγιναν στην έδρα κάθε δήμου ως εξής:

Στο Δήμο **Ανδρίτσαινας** στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου στην Ανδρίτσαινα

Στο Δήμο **Φιγαλείας** στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Ζούρτσας

Στο Δήμο **Αρήνης** στον Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου στο Τσορβατζί.

Στο Δήμο **Αλιφειράς** στον Ι.Ν. Κοίμησης της Θεοτόκου στο Ζάχα.

Στο Δήμο **Σκιλλούντος** στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου στην Κρέστενα.

ράγραφο αναφέρει ότι από τα επώνυμα αυτά «μπορούμε να δούμε ποιες οικογένειες υπάρχουν σήμερα στη Μίνθη, στη Ζαχάρω και αλλού».

Είναι προφανές ότι αρκετά από τα ονόματα κατά την μεταγραφή από την χειρόγραφη αναφορά στον ιστορικό τόμο, έχουν μεταφερθεί λανθασμένα, όπως λανθασμένα έχουν μεταφερθεί και ονομασίες χωριών όπως του χωριού Άλβαινα ως Ολεβανά και του γειτονικού χωριού Μπαρτζελί ως Παρτζίλι.

Μερικά ονόματα αποκατέστησε ο συμπατριώτης Κώστας Φουρλής και θα προσπαθήσω στη συνέχεια να αποκαταστήσω και άλλα παραθέτοντας και μερικές χρήσιμες πληροφορίες για τις μετοικήσεις των κατοίκων Άλβαινας.

1. Ο με α/α 7 Πανάγος Τσουνής μετοίκησε στη Ζαχάρω και μετονομάστηκε Παπαφωτίου.

2. Ο με α/α 18 Σπήλιος Διαμαντόπουλος μετοίκησε στη Ζαχάρω και μετονομάστηκε Τζαμαλούκας.

3. Οι με α/α 19 και 21 μετοίκησαν στη Ζαχάρω και μετονομάστηκαν Χρυσικόπουλοι.

4. Ο με α/α 23 πρόκειται για τον Γιαννακόπουλο Φώτη ο οποίος ήταν σιδηρουργός. Οι από-

Στο Δήμο **Βώλακος** στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου στην Αγουλινίτσα.

## Το υλικό που διασώθηκε

Το υλικό που διασώθηκε περιλαμβάνει έγγραφα και χειρόγραφους καταλόγους για τα έτη 1843, 1848 και 1853 κατά Δήμο και κατά χωριό. Οι κατάλογοι δεν είναι χωριστοί για κάθε χωριό αλλά ενιαίοι και περιλαμβάνουν τα ονόματα των ψηφοφόρων, την ηλικία, την ασχολία και το επάγγελμα, υπογράφονται δε από το Δήμαρχο και 4 δήμαρχικούς παρέδρους.

Από τους καταλόγους αυτούς καταγράψαμε και τα ονόματα των ψηφοφόρων της Μακίστου που παραθέτουμε παραπάνω.

Από τα παραπάνω στοιχεία εκτός των άλλων μαθαίνουμε τα ονοματεπώνυμα των κατοίκων της Μακίστου (τότε Μπαράκου), που είχαν δικαίωμα ψήφου (άνω των 30 ετών), την ηλικία και τα επαγγέλματά τους.

Τα επώνυμα που λήγουν σε -πούλος μας δείχνουν τον γενάρχη (π.χ. τα επώνυμα Θανασόπουλος (ή Αθανασόπουλος σήμερα) προέκυψαν από το γενάρχη που είχε το βαπτιστικό όνομα Αθανάσιος, ο Λαμπρόπουλος από τον Λάμπρο κλπ.

Είμαι βέβαιος ότι οι Μακισταίοι συμπατριώτες θα βγάλουν και άλλα χρήσιμα συμπεράσματα και έτσι θα εμπλουτίσουν την ιστορία του χωριού τους.

**Αγαθοκλής Παναγούλιας**  
31 Μαρτίου 2017

γονοί του μετοίκησαν στη Ζαχάρω, στον Πύργο και δύο απόγονοί του μετοίκησαν και στην Αμερική. Σώζονται ακόμη τα ερείπια του σπιτιού το οποίο εχρησιμοποιείτο ως σιδηρουργείο.

5. Ο με α/α 25 Βασίλης Ζεγάλης αναγράφεται με λανθασμένο επώνυμο. Πρόκειται για τον Βασίλειο Ζέγγλερη.

6. Ο με α/α 30 Αναστάσης Νικολόπουλος ήταν σημαντικό πρόσωπο του χωριού και πρόσφερε σημαντικές υπηρεσίες στον αγώνα του 1821. Οι απόγονοί του μετοίκησαν μετά το 1850 στο Ξηρόχωρι. Είχαν και το παρατσούκλι «Τούντας».

7. Ο με α/α 39 Δράκος Κολαλούζας. Αναγράφεται με λανθασμένο επώνυμο και πρόκειται για τον Δράκο Κολαλούτσο που μετοίκησε στον Κακόβατο και είναι ο γενάρχης των Θεοδωροπουλαίων.

Τέλος σημειώνω ότι μετά το 1850 αρκετοί κάτοικοι Άλβαινας μετοίκησαν στη Ζαχάρω και είναι οι πρώτοι οικιστές της. Μετοίκησαν πάνω από 50 οικογένειες με διαφορετικά επώνυμα.

**31 Μαρτίου 2017**  
**Αγαθοκλής Παναγούλιας**

Από το συμπατριώτη μας **Στάθη Κοκκαλιάρη** πήραμε το παρακάτω άρθρο - μια άλλη άποψη για τον **Γιώργο Κοντοβουνήσιο**.

## Γιώργος Κοντοβουνήσιος

(Εδώ θα τονίσω ότι η ιστορία που ακολουθεί είναι αυτή που μου διηγήθηκαν οι παππούδες και όπως την παρέλαβαν από τους δικούς τους οι οποίοι τον έζησαν εδώ στο χωριό και τους παρουσίαζε τα γεγονότα της ζωής του. Δεν έχει σχέση με άλλες ιστορικές αναδρομές οι οποίες δεν με ενδιαφέρουν. Απλά παρουσιάζουν την τότε κυβερνητική άποψη της Αντιβασιλείας του Όθωνα, και μόνο. Όσο για τον **Γιώργο**, τον παρουσιάζουν ως αδιάτακτο κακούργο και ληστή. Άλλωστε γνωρίζουμε την τότε συμπεριφορά της κυβέρνησης, κατά των στρατηγών και των λοιπών της **κυβέρνησης Καποδίστρια**. Όσο για τον έπαρχο **Κρεστενίτη**, αυτός μισούσε το **Γιώργο** θανάσιμα, κι έκανε τα πάντα για την εξόντωσή του).

Ο **Γιώργος Κοντοβουνήσιος** ήταν νόθος γιος του **Χριστόδουλου Σαρενιώτη** από την Σάρενα-Καλλίδονα ο οποίος σκοτώθηκε στην επανάσταση στα Ορλωφικά, παιδί του **Λάμπρου Κατσώνη**. Η μάνα του ήταν η **Τόλινα Θωμοπούλου** στου Σκλήβα (Μηλέα), συγγένεια των **Κολοκοτρωναίων** και των **Κοπανιτσαναίων**, μεγάλωσε όμως στη Σάρενα από τον ιερέα **Χριστόδουλο (Χριστόδουλόπουλο)** έως τα 12 χρόνια γιατί είχε μείνει ορφανός.

Χτύπησε κάποιον Τούρκο- **Αχμέτ Χασάν Αγά**, με πέτρα στο πρόσωπο και τον φυγάδευσαν στη Σμέρνα και μετά στην Ανδρίτσαινα.

Τότε τον πήραν ζεμπόροι στην Μεσσηνία όπου κι εκπαιδεύτηκε ως υπηρέτης στην πολεμική τέχνη- εν συνεχεία εκπαιδεύτηκε στην Ζάκυνθο, με το Γέρο. (Οι **Κοπανιτσαίοι** και οι **Φαμελαίοι** είναι από το οικογενειακό δέντρο των **Κολοκοτρωναίων**, αλλά μετά τα Ορλωφικά και τον αφορεσμό τους από την εκκλησία έφυγαν κι άλλαξαν ονόματα για να γλιτώσουν από το κυνηγητό των Τούρκων).

Το 1807 πήγε στη Ρωσία, συνελήφθη, αλλά αφέθη ελεύθερος.

Στην Άλβαινα είχε θείο τον **Κώστα Παζαράκο**. Μετέβη και στη Ζάκυνθο όπου γνωρίστηκε εκεί με τον **Θεόδωρο Κολοκοτρώνη** που ήταν τότε αξιωματικός.

Ήταν άριστος στο σπαθί (πάλα) και το πιστόλι. Ο αγάς της Μακίστου είχε φιλικές σχέσεις με τον **Βελή**, το γιο του **Αλή πασά** και το 1809 τον πρότεινε, ως κατάλληλο φρουρό. Η φήμη του τώρα έφθασε έως τα Γιάννενα, όπου ο **Νταούτ πασάς** θέλησε να τον προσλάβει ως φρουρό μισθοφόρο. Η συνάντηση έγινε με συμφωνία και ανταλλάγματα. Πήγε στα Γιάννενα, και κατευθείαν στο καφενείο που σύχναζε ο **Μουχτάρ πασάς**. Μάλιστα δε, πήρε και τον ταμπουρά (τρίχορδο μπουζούκι) του αγά, κάθισε σ' ένα τραπέζι να πει καφέ κι έπαιζε το μπουζούκι, ενώ ο κόσμος του είχε πει να μην τολ-

μήσει να πάει στο καφενείο αυτό. Ερχόμενος ο **Μουχτάρ** στο καφενείο και βλέποντας την σκηνή αυτή αποφάσισε να σκοτώσει, τον θρασύ επισκέπτη. Δεν πρόλαβε όμως, ο **Γιώργος** άστραψε και βρόντηξε - του πήρε με την πάλα, το κεφάλι. Τότε ο αντίπαλος του **Μουχτάρ**, ο **Νταούτ πασάς**, για επιβράβευση έδωσε στο **Γιώργο** ως ανταλλάγματα ένα υπηρέτη, τον **Χασάν Αράπη** και μια φοράδα, την **Αττούσα**. (Τη φοράδα αυτή αργότερα την χάρισε ως δώρο στο γάμο του ανιψιού, του φίλου του **Πλαπούτα**, χρησιμοποιήθηκε δε ως στοιχείο "κλεπταποδοχής" από τους κατηγορούς Βαυαρούς, στις δίκες των στρατηγών). Μετά πήγε στη Λαμία για λίγο και έπειτα ήλθε στο χωριό μας. Στη θέση Ρεβυθίστρα, τον υποδέχθηκαν με τη φοράδα του την **Αττούσα**, οι **Βλαχάιοι**. Έσφαξαν ένα τραγί, το έψησαν, έφαγαν, ήπιαν τα κρασιά τους, τραγούδησαν, γλέντησαν όλοι μαζί, κι ο **Γιώργος** τους αφηγήθηκε τα γεγονότα αυτά.

Στις μάχες της Τρίπολης τον βρίσκουμε παρέα με τον **Κολοκοτρώνη** και τον **Πλαπούτα**. Κατ' εντολή του **Κολοκοτρώνη** ήταν διώκτης των τσιφλικαδών, προστάτης των χωρικών και αδυνάτων. Σε κάθε χωριό που πήγαινε, του έδιναν μια γίδα ή ένα πρόβατο. Έτσι συγκέντρωνε μεγάλο αριθμό ζωντανών, τα οποία έφερε στην Τρυγώνα - Έλενα στη θέση Κόπραϊνα. Επί **Καποδίστρια** το 1831 ως αγωνιστής της Επανάστασης δίκαια τοποθετήθηκε χωροφύλακας στον Πύργο κι αρραβωνιάστηκε την όμορφη **Ελένη Δαραλέξη**, από πλούσια οικογένεια του Πύργου. Τα πράγματα όμως άλλαξαν. Ο ερχομός των Βαυαρών, δεν ήθελε τους αγωνιστές τους οποίους αποκαλούσε κλέφτες. Τον ανάγκασαν σε παραίτηση, το 1832. Η παραίτηση αυτή τον ανάγκασε να προβεί σε κλοπές και άλλα (διότι δεν ανέχθηκε την αδικία). Προέβει στην ληστεία του τελωνείου Κατακόλου, από τον ίδιο και τα πρωτο-παλικάρά του.

Όταν όμως το 1831 έφυγε για τον Πύργο τα κοπάδια του έμειναν στους πιστικούς από τους οποίους οι **Κανελλαίοι** από την Ανδρίτσαινα, ζητούσαν επίμονα τις προσόδους (τους φόρους από τα βοσκοτόπια που είχαν στην περιοχή μας αρκετά). Η συνάντηση έγινε στο κάστρο Αίπυ. Εκεί ο **Κανελλόπουλος** του ζήτησε 25 γίδια, σαν αντίτιμο. Αυτός δεν του τα έδωσε και ο **Κανελλόπουλος** τον απείλησε με το όπλο. Τότε ο **Κοντοβουνήσιος** έβγαλε την πιστόλα και σε απίστευτο χρόνο, του πήρε το καπέλο. "Δεν σε σκοτώνω ρε", του είπε "αλλά εδώ δεν θα ξαναέλθετε". Αυτό είναι προσβολή των αγωνιστών της Επανάστασης. Δεν πήραν τίποτα, κι επειδή τον μισούσαν θανάσιμα μαζί με τον έπαρχο **Κρεστενίτη**, έκαναν δικαστική προσφυγή. Μάλιστα δε, κατάσχεσαν και τα κοπάδια και δεν τα έδιναν, ζητούσαν φύλα-

κτρα υπέρογκα. Στο δικαστήριο δεν παρουσιάστηκε και κηρύχθηκε φυγόδικος, μαζί με τον κουμπάρο του **Μαυροειδή** από Κωστομέρα και το πρωτο-παλικάρό του **Δημήτρη Θάνο** από Άλβαινα. Μετά την φυγοδικία ακόμα η οικογένειά του και η γυναίκα του η **Ελένη**, τον κυνήγησε.

Έμεινε αρκετό καιρό στην «Τρύπα του Ασκητή» στα Γρυλόβουνα. Αναγκαζόταν να φορεί τα άρβυλά του, καλιγωμένα ανάποδα για να μην ξέρουν τα αποσπάσματα που πηγαίνει. Κάποτε τα πήγε στου Τσορβατζή (Αρήνη), στον τσαγκάρη **Αναγνώστη Σακελλάριο** για επισκευή. Αυτός όμως αν και του επισκεύασε τα άρβυλα, τον πρόδωσε στην χωροφυλακή. Τον ακολούθησαν από τα ίχνη του κι έφθασαν στην «Τρύπα του Ασκητή», του ζήτησαν δε να παραδοθεί. Τότε αυτός αναγκάστηκε αμυνόμενος να σκοτώσει τον πρώτο χωροφύλακα.

Ο κλοιός πλέον το 1834 έγινε ασφυκτικός γι' αυτόν. Αναγκάστηκε να αλλάξει μέρος διαμονής, και πήγε στο Στενό του Αϊ Γιάννη ανάμεσα Μπαράκου-Πλατιάνα. Κατ' άλλους όμως προδόθηκε στον επικεφαλής Βαυαρό αξιωματικό, από τους κουμπάρους του **Γουρναίους** από Ζάχα, που τους έπεισαν οι **Κανελλόπουλοι**, να τον παραδώσουν. Στη συνέχεια οι **Κανελλαίοι** το 1834/35 με τα Βαυαρικά αποσπάσματα τον κυνήγησαν, φθάνοντας στο κρησφύγετό του στην θέση «Όμορφο-ίσιωμα» ανάμεσα Μπαράκου και Γραϊκά στο Λαπήθα. Έγινε μεγάλη συμπλοκή όπου σκοτώθηκε ο βοηθός του και κουμπάρος του. Είχε δώσει όμως όρκο με τον κουμπάρο του ότι αν θα πεθάνουν, θα πεθάνουν μαζί. Εκεί τραυματίστηκε, έκοψε κομμάτι από το πουκάμισό του, και σήκωσε λευκή σημαία. Δεν πλησίαζε όμως κανένας χωροφύλακας στο άντρο του, από φόβο. Τελικά συνελήφθη και τον μετέφεραν στην Κρέστενα για να τον παραδώσουν στις αρχές. Τον δηλητηρίασαν όμως και πέθανε. Στο δρόμο που τον μετέφεραν έλεγε: «Αν ζήσω, θα κάψω τους **Γουρναίους**, όλη την Ανδρίτσαινα κι όλους τους **Κανελλαίους**».

Η ταφή του έγινε στην Κρέστενα στην Παναγία κατά την άποψη του **Αρ. Λαμπρόπουλου**, ή στον Πύργο κατά την άποψη του **Γιώργου Βλάχου**, στην εκκλησία κοντά στην πλατεία **Αυγερινού**.

Ο λαός τον αγωνιστή αυτόν τον αγάπησε πολύ. Τον θρήνησε και η λαϊκή μούσα τον τραγούδησε.

**Αφήγηση (ηχογράφηση 17-8-1989): Λαμπρόπουλος Αριστομένης και Δημόπουλος Παναγιώτης, (όπως τα άκουσε από τη μάνα του, της οποίας τα είχε πει η θεία της η Γιωργίτσα από του Σκλήβα) και ο Γιώργος Χ. Βλάχος.**

**Στάθης Κοκκαλιάρης  
Μάκιστος**



Ένα ακόμη ποίημα του συμπατριώτη μας Γιώργου Πετρά για τη Μάκιστο όπου εκδηλώνει την αγάπη και την ελπίδα του για το χωριό.

## Ίσως μονιάσουμε

Ίσως μονιάσουμε μια μέρα  
να παίξουνε οι Άγγελοι φλογέρα  
να γίνει πράσινο η αγάπη  
λειβάδι δίχως δάκρυ  
και το χαμόγελο ν' ανθίσει  
το χωριό μας να γεμίσει.

Λουλούδια και κρίνα  
και μήνα με μήνα  
νάρθει άνοιξη, καλοκαίρι  
και το απαλό τ' αγέρι  
μήνυμα καλό να φέρει.

Νύχτες πέρασαν μ' αϊπνίες  
να φταίγαν ίσως οι αδικίες;  
Και όλα ήσαν μαύρα σκοτάδια  
πικραμένα τα βράδια  
μα η ελπίδα δεν θα σβήσει  
το χωριό θα ξαναζήσει.

Στίχοι Γιώργου Πετρά  
Τηλ.: 6972468639

## ΔΕΛΦΟΙ: ΜΥΘΟΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ

Στου χρόνου το βάθος μοιάζει ανταύγεια.  
Στην απεραντοσύνη της άγρυπνης θύμησης  
ένας δρόμος πλημμυρισμένος φως Ελληνικό,  
π' αναδύονται ψιθυρισμοί της μάντιδας Δαφνίδας,  
ή το τραγούδι απ' το βράχο της Σιβύλλης.  
Μέσα απ' τις χαρακίες της άσπρης πέτρας,  
τις αναθυμιάσεις και της Κασταλίας το κελάρυσμα,  
ηχούν αδιάκοπα φωνές άσβηστες, ανόθευτες,  
κάτι σαν θεϊκά πατήματα του Φοίβου Απόλλωνα,  
τους ψιθυρισμούς της Τιτανίδας Φοίβης,  
ή το ανάλαφρο πέρασμα της Πρωναίας Αθηνάς,  
αποτυπωμένα στην απλωσιά των ανόθευτων βράχων.  
Και δεν ηχεί λυπητερός ο στεναγμός τον νου  
αντίκρου στην θύμησης τα αιώνια σημάδια,  
σ' ένα διάπλατο στερέωμα του μύθου και της Ιστορίας.

Κυματισμοί υπερηφάνειας Ελληνικής,  
ως ένα σκέπασμα στις μυριόχρονες τούτες πέτρες,  
κυριεύουν την ασίγαστη πεθυμιά του οδοιπόρου  
μ' ένα φλογισμένο λογισμό στην ψυχή  
ν' αντικρύσει προσκυνητής τον «ομφαλό της Γης».  
Σαν αέρινο κύμα τρέχει η σκέψη του στο χρόνο  
πάνω απ' το αιώνιο, τούτο φωτιστάλαγμα,  
στους βαθύσκωτους της Ιστορίας δρόμους καύχημα!  
Γίνεται η πεθυμιά του απόκριση και τιμηση,  
σε τούτη την προγονική κληρονομιά της αιωνιότητας  
μια λαμπερή τροχιά στου χρόνου το περπάτημα,  
κάτι σαν απαύγασμα, άσβηστο κι ασάλευτο,  
πάνω απ' το κέντρο τούτου του κόσμου του αληθινού,  
ή ένα αδιάκοπο βροντερό άστραμμα ολόφωτο  
αντίκρου στη βουερή κραυγή των θεριών της γης.

Λευτέρης Κ. Γερόσταθος  
Α' Βραβείο

στον Ε' Παγκόσμιο Ποιητικό Διαγωνισμό της Αμφικτιονίας Ελληνισμού  
Θεσσαλονίκη 26 Ιανουαρίου 2016

### ΛΕΥΤΕΡΗΣ Κ. ΓΕΡΟΣΤΑΘΟΣ (ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ)



Ο Λευτέρης Κ. Γερόσταθος γεννήθηκε στα Πετράλωνα Ολυμπίας του Νομού Ηλείας το έτος 1940. Εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα, είναι τακτικό μέλος της Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών από 1-9-2001, του Φιλολογικού Συλλόγου "Παρνασσός" από 2-12-2014 και ζει μόνιμα στην Αθήνα. Ασχολήθηκε νωρίς με τη λογοτεχνία, κυρίως με την ποίηση, από τα γυμνασιακά του χρόνια.

## Ο Οδυσσέας Ελύτης εξηγεί πως έγραψε το «Άξιον Εστί»!



Όσο κι αν μπορεί να φανεί παράξενο, την αρχική αφορμή να γράψω το ποίημά μου την έδωσε η διαμονή μου στην Ευρώπη τα χρόνια του '48 με '51. Ήταν τα φοβερά χρόνια όπου όλα τα δεινά μαζί - πόλεμος, κατοχή, κίνημα, εμφύλιος - δεν είχαν αφήσει πέτρα πάνω στη πέτρα. Θυμάμαι την μέρα που κατέβαινα να μπω στο

αεροπλάνο, ένα τσούρμο παιδιά που παίζανε σε ένα ανοιχτό οικόπεδο. Το αυτοκίνητό μας αναγκάστηκε να σταματήσει για μια στιγμή και βάλθηκα να τα παρατηρώ. Ήτανε κυριολεκτικά μες τα κουρέλια. Χλωμά, βρώμικα, σκελετωμένα με γόνατα παραμορφωμένα, με ρουφηγμένα πρόσωπα. Τριγύριζαν μέσα στις τσουνκίδες του οικοπέδου ανάμεσα σε τρύπιες λεκάνες και σωρούς σκουπιδιών. Αυτή ήταν η τελευταία εικόνα που έπαιρνα από την Ελλάδα. Και αυτή, σκεπτόμουν, ήταν η μοίρα του Γένους που ακολούθησε το δρόμο της Αρετής και πάλεψε αιώνες για να υπάρξει.

Πριν περάσουν 24 ώρες περιδιάβαινα στο Ουσί της Λωζάννης, στο μικρό δάσος πλάι στη λίμνη. Και ξαφνικά άκουσα καλπασμούς και χαρούμενες φωνές. Ήταν τα Ελβετόπαιδα που έβγαιναν να κάνουν την καθημερινή τους ιππασία. Αυτά που από πέντε γενεές και πλέον, δεν ήξεραν τι θα πει αγώνας, πείνα, θυσία. Ροδοκόκκινα, γελαστά, ντυμένα σαν πριγκηπόπουλα, με συνοδούς που φορούσαν στολές με χρυσά κουμπιά, περάσανε από μπροστά μου και μ' άφησαν σε μια κατάσταση που ξεπερνούσε την αγανάκτηση.

Ήτανε δέος μπροστά στην τρομακτική αντίθεση, συντριβή μπροστά στην τόση αδικία, μια διάθεση να κλάψεις και να προσευχηθείς περισσότερο, παρά να διαμαρτυρηθείς και να φωνάξεις. Ήτανε η δεύτερη φορά στη ζωή μου - η πρώτη ήτανε στην Αλβανία - που έβγαινα από το άτομό μου, και αισθανόμουν όχι απλά και μόνο αλληλέγγυος, αλλά ταυτισμένος κυριολεκτικά με τη φυλή μου. Και το σύμπλεγμα κατωτερότητας που ένιωθα, μεγάλωσε φτάνοντας στο Παρίσι.

Δεν είχε περάσει πολύς καιρός από το τέλος του πολέμου και τα πράγματα ήταν ακόμη μουδιασμένα. Όμως τι πλούτος και τι καλοπέραση μπροστά σε μας! Και τι μετρημένα δεινά επιτέλους μπροστά στα ατελείωτα τα δικά μας! Δυσσαστημένοι ακόμα οι Γάλλοι που δεν μπορούσαν να 'χουν κάθε μέρα το μπιφτέκι και το φρέσκο τους βούτυρο, δυσσασχετούσαν. Υπάλληλοι, σωφέρ, γκαρσόνια, με κοιτάζανε βλοσυρά και μου λέγανε: «εμείς περάσαμε πόλεμο Κύριε!» Κι όταν καμιά φορά τολμούσα να ψιθυρίσω ότι ήμουν Έλληνας κι ότι περάσαμε κι εμείς πόλεμο με κοιτάζανε παράξενα: «α, κι εσείς ε;» Καταλάβαινα ότι ήμασταν αγνοημένοι από παντού και τοποθετημένοι στην άκρη-άκρη ενός χάρτη απίθανου. Το σύμπλεγμα κατωτερότητας και η δεητική διάθεση με κυριεύαν πάλι. Ξυπνημένες μέσα παλαιές ενστικτώδεις διαθέσεις άρχισαν να αναδεδύονται και να ξεκαθαρίζουν.

Η παραμονή μου στην Ευρώπη με έκανε να βλέπω πιο καθαρά το δράμα του τόπου μας. Εκεί αναπηδούσε πιο ανάγλυφο το άδικο που κατάτρεχε τον ποιητή. Σιγά-σιγά αυτά τα δύο ταυτίστηκαν μέσα μου. Το επαναλαμβάνω, μπορεί να φαίνεται παράξενο, αλλά έβλεπα καθαρά ότι η μοίρα της Ελλάδας ανάμεσα στα άλλα έθνη ήταν ότι και η μοίρα του ποιητή ανάμεσα στους άλλους ανθρώπους - και βέβαια εννοώ τους ανθρώπους του χρήματος και της εξουσίας. Αυτό ήταν ο πρώτος σπινθήρας, ήταν το πρώτο εύρημα. Και η ανάγκη που ένιωθα για μια δέηση, μού 'δωσε ένα δεύτερο εύρημα. Να δώσω, δηλαδή, σ' αυτή τη διαμαρτυρία μου για το άδικο τη μορφή μιας εκκλησιαστικής λειτουργίας.

Κι έτσι γεννήθηκε το «Άξιον Εστί».

## ΤΖΑΒΕΛΛΑΙΟΙ



Γράφει  
ο Δημήτρης Πρίγγουρης  
π. Δ/ντής Δημοσίας  
Βιβλιοθήκης  
Ανδρίτσαινας  
Επίτιμος Πρόεδρος  
του Συνδέσμου  
Ιστορικών Συγγραφέων

Υπάρχουν πολλές παραδόσεις για την τιμή την οικογενειακή, τη συζυγική, την αδελφική και εγίνοντο πολλά εγκλήματα, ιδιαίτερα όταν προήρχοντο από τους Τούρκους την εποχή της δουλείας.

Δεν έμενε ατιμώρητος ο βιαστής εάν τολμούσε να προσβάλει ή να κακοποιήσει Ελληνοπούλα. Πλήρωνε την πράξη του με τη ζωή του.

Μια παράδοση αναφέρει ότι, όπως μας πληροφορεί ο **Κοσμόπουλος**, στο χωριό Δραγώγι ήταν μια πολυμελής οικογένεια των **Τζαβελλαιών**. Ήσαντε έξι αδέρφια και είχαν μια αδερφή που ήταν πεντάμορφη.

Όλοι την θαυμάζανε για την ομορφιά της, την κορμοστασιά της και τη λεβεντιά της. Ήταν το καμάρι του χωριού και των αδελφών.

Μια μέρα που είχαν συγκεντρωθεί στο προαύλιο της Εκκλησίας και διασκέδαζαν τα κορίτσια με τις κυράδες, είδε ο Αγάς του χωριού την Τζαβελλοπούλα, του άρεσε πολύ και θέλησε να την κάνει δική του.

Πράγμα πολύ δύσκολο. Ο Αγάς παρεκάλεσε, έταξε πολλά μπαξισια, πολλά μεγάλα ρεγάλα και μεγάλες τιμές θα είχε αυτός που θα έφερνε στον οντά του την πανέμορφη Τζαβελλοπούλα. Αλλά ποιος θα τολμούσε να τα βάλει με τους **Τζαβελλαιούς**;

Μια μέρα όταν τα αδέρφια είχαν πάει στα λημέρια των Μποζινακαίων, γιατί είχαν ανοίξει πόλεμο με την Τουρκία, η κοπέλα ήταν με μόνη συντροφιά το μικρότερο αδελφάκι της το **Βασίλη** που ακόμη ήταν βυζανιάρικο. Έκαναν γιουρούσι που παραφύλαγαν οι Τουρκαλάδες, την άρπαξαν και την πήγαν στον οντά του Αγά.

Γνήσια Τζαβελλοπούλα εκείνη σαν τα αδέρφια της, πρόφτασε και πήρε από το σπίτι της ένα μαχαίρι και τόκρυψε στον κόρφο της. Όταν ο Αγάς προσπάθησε να την κάνει δική του, τόχωσε το μαχαίρι στην καρδιά της. Κι έτσι δεν την χάρηκε ο Αγάς.

Τα αδέρφια της όταν έμαθαν τι είχε γίνει του το φύλαξαν του Αγά. Ανήμερα του Αγίου Δημητρίου όπως μας πληροφορεί ο **Γιάν-**

**νης Φλιάσκος** στην Πελοποννησιακή Πρωτοχρονιά του 1960, έμαθαν οι **Τζαβελλαιοί** ότι ο Αγάς θα πήγαινε στο Μαυροματέικο πανηγύρι.

Φύλαξαν στη θέση Βάλτα στο χωριό Μποϊκιά. Ο Αγάς εκτός από τους σωματοφυλακές του είχε και καμιά σαρανταριά τσοπανόσκυλα για να τον φυλάνε.

Πέταξαν στα σκυλιά κομμάτια κρέας, και κομμάτια έκαναν τον ίδιο τον Αγά. Σήμερα την τοποθεσία αυτή την λένε του «**Αγά τα αχούρια**».

Οι Τούρκοι ξεκίνησαν λεφούσι να πιάσουνε τους **Τζαβελλαιούς**. Αυτοί έφυγαν μακριά. Ο **Φλιάσκος** υποστηρίζει ότι χώρισαν τα αδέρφια. Άλλος έφτασε στη **Μεσσηνία**, άλλος στη **Λακωνία**, άλλος στην **Αρκαδία**, άλλος στην **Κόρινθο** κι ένας πήγε στο **Σούλι**. Ο **Κοσμόπουλος** υποστηρίζει ότι και τα πέντε αδέρφια πήγαν στο **Σούλι** και από αυτούς θέλει η ιστορία την περιβόητη γενιά των **Τζαβελλαιών** που έδρασε στο **Σούλι**.

Το έκτο από τα αδέρφια, ο μικρός **Βασίλης** γλίτωσε γιατί μια πονόφυχη Τουρκάλα τον έκρυψε και έμεινε στο **Δραγώγι**.

Από τον 17ο αιώνα φαίνονται στο **Δραγώγι** οι **Τζαβελλαιοί**. Τον **Βασίλη** τον βρίσκουμε κλεφτοκαπετάνιο στην περιοχή **Φιγαλίας, Αρκαδίας, Τριφυλίας** και **Λυκόσουρας**. Ο **Βασίλης Τζαβέλλας** διακρίθηκε για την παλληκαριά του σαν κλεφτοκαπετάνιος γι' αυτό οι Τούρκοι πολλές φορές προσπάθησαν να τον εξοντώσουν αλλά μάταια πήγαν οι προσπάθειές τους.

Παιδιά του **Βασίλη** είναι ο **Δημάκης**, ο **Μήτρος** και ο **Τάσης**. Ο **Δημάκης** ορίζεται οπλαρχηγός της περιοχής και παίρνει μέρος στην πρώτη μάχη της Επανάστασης. Παίρνει επίσης μέρος με δικό του σώμα στη μάχη κατά του **Δράμαλη**, δίπλα στον **Κολοκοτρώνη**.

Η λαϊκή Μούσα αποθανάτισε τον **Τζαβέλλα**.

«Ποιος είναι 'κείνος πού 'ρχεται στα Μέγαρα, στον κόμπο;  
Δήμος Τζαβέλλας έρχεται με ούλο του τ' ασκέρι.  
Φέρνει τους χίλιους τσάμηδες τους χίλιους Δραγωγίτες.  
Κολοκοτρώνης φώναξε και στον Τζαβέλλα κράζει:  
Στήστε ταμπούρια δυνατά, βάλτε τη δύναμή σας  
να καρτερέστε την Τουρκιά, του Δράμαλη τ' ασκέρι».

## ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΟ ΣΤΟ ΧΡΥΣΟΧΩΡΙ ΖΑΧΑΡΩΣ

Στο Χρυσόχωρι Ζαχάρως έχει εγκατασταθεί από το 2009 ένα κατοπτρικό τηλεσκόπιο, στη στέγη τού σπιτιού του **Σπύρου Κανελλόπουλου** και τής συζύγου



του συμπατριώτισσάς μας **Νίκης Ιωάννου Γρηγοροπούλου**. Είναι MEADE LX 200 16" (40 εκατοστών - διάμετρος κυρίου κατόπτρου) πλήρως μηχανογραφημένο (full computerized). Έχει μεγεθυντική δυνατότητα X 400-700 και θεωρείται από τα μεγαλύτερα και καλύτερα ερασιτεχνικά τηλεσκόπια. Ο **Σπύρος Κανελ-**



**λόπουλος** είναι λάτρης τής ερασιτεχνικής αστρονομίας, παιδιόθεν, και ιδρυτικό μέλος τού Ομίλου Ελλήνων Ερασιτεχνών Αστρονόμων και τής Ελληνικής Αστρονομικής Ενωσης ([www.astronomia.org.gr](http://www.astronomia.org.gr)). Στο ενεργητικό τών ανωτέρω ομίλων - ειδικά τού Ο.Ε.Ε.Α. - αναφέρονται αμέτρητες εκδηλώσεις αστρονομικών παρατηρήσεων (astroparties) μέχρι πρωίας, εξορμήσεις στον Πάρνωνα και τόν Κιθαιρώνα, επισκέψεις σε σχολεία, έκδοση εκλαϊκευτικών εντύπων και περιοδικών, αμέτρητες βραδιές παρατηρήσεων στα αστερο-

σκοπεία Πεντέλης και Κρυονερίου Κορινθίας, διαλέξεις στο Ευγενίδειο Ίδρυμα, σεμινάρια αστρονομίας με ομιλίες διακεκριμένων επιστημόνων τού χώρου. Έχουν παρατηρήσει, φωτογραφήσει και κινηματογραφήσει τις εκλείψεις ηλίου τού 1996 και 1999, τήν πρόσκρουση τού κομήτη Shoemaker-Levy στον πλανήτη Δία, τήν διέλευση τού κομήτη Hyakutake το 1996 και τού πολύ εντυπωσιακού Hale-Bopp το 1997. Η τηλεσκοπική εικόνα στο Χρυσόχωρι είναι εξαιρετική, δεδομένου ότι το φόντο τού ουρανού είναι τελείως σκοτεινό και επομένως οι αστέρες πολύ ευδιάκριτοι, αφού ο ηλεκτροφωτισμός τού περιβάλλοντος είναι πάρα πολύ περιορισμένος. Ο κ. **Κανελλόπουλος** φιλοξενεί στο τηλεσκόπιό του πολύ μικρές ομάδες, όταν είναι εκεί και κατόπιν συνηνοήσεως.

**Π. Η. Κυριακοπούλου**  
Πρόεδρος του Πολιτιστικού  
Συλλόγου Χρυσοχωριτών Ολυμπίας  
π. Καθηγήτρια Γεωπονικού  
Πανεπιστημίου Αθηνών



## Μικρά αλλά σημαντικά

### Αρχαιολογικό Μουσείο

Ο Σύλλογος Μακιστῶν είναι στην ευχάριστη θέση να καλέσει τα μέλη και τους φίλους του σε **επίσκεψη στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθήνας στις 18 Μαΐου 2017 ημέρα Πέμπτη**. Σημείο συνάντησης στην πλατεία



Το Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών

μπροστά από το Μουσείο, **Πατησίων 44 και ώρα 18:15**. Θα υπάρξει ξενάγηση διάρκειας περίπου μίας ώρας από καταρτισμένο ξεναγό, προσφορά του Συλλόγου και οι θέσεις είναι περιορισμένες. Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Ελλάδας είναι ένα από τα σημαντικότερα μουσεία του κόσμου στον τομέα της αρχαίας τέχνης. Στις συλλογές του εκπροσωπούνται όλοι οι πολιτισμοί που άνθισαν στον ελληνικό χώρο από την προϊστορική εποχή ως το τέλος της ρωμαϊκής περιόδου. Ανάμεσα στα σημαντικότερα εκθέματα είναι και ο θαυμάσιος Μηχανισμός των Αντικυθήρων. **Δηλώστε συμμετοχή στο 6972719139 (Βλάχος Φώτης)** και στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου **makistia@gmail.com**.

### Ύδρευση Μακίστου

Είμαστε εν αναμονή για την εκτέλεση του έργου.

### Δρόμος της Ελπίδας

Συνεχίζονται οι προσπάθειες για την οργάνωση του «**Δρόμου της Ελπίδας**», με ενθαρρυντικές υποσχέσεις από τους φορείς του τόπου για στήριξη της προσπάθειας. Το πιο σημαντικό είναι να εξασφαλίσουμε τις απαραίτητες υποδομές, όπως την αποπεράτωση του Πολιτιστικού Κέντρου του χωριού μας (κιάσκι) για να μπορούμε να υποδεχούμε τους Αθλητές και τους συνοδούς τους.

### Αρχαιολογικοί δρόμοι

Ο Δήμος μας επέδειξε ενδιαφέρον για την αποκατάσταση των δρόμων που έχουν υποδειχθεί για τον Αρχαιολογικό Χώρο Μακίστου, σε συνεργασία με την Αρχαιολογική Υπηρεσία. Αναμένουμε.

### Εκκλησία Αγίου Ιωάννη

Ολοκληρώθηκαν οι στατικές και αρχιτεκτονικές μελέτες για τον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη Μακίστου και σε λίγο αναμένεται η έναρξη των εργασιών αποκατάστασής του.

### Δασικοί Χάρτες

Παράταση έλαβαν οι ενδιαφερόμενοι για την υποβολή ενστάσεων σχετικά με εκτάσεις που εμπίπτουν στους Δασικούς Χάρτες. Η νέα προθεσμία λήγει στις 12 Ιουνίου 2017.

### Πανηγύρι

Το **Σάββατο 29 Ιουλίου 2017** θα διοργανωθεί το **ετήσιο Πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα στην Μάκιστο**.

Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν σύντομα, καθώς και από την ιστοσελίδα μας.

### Ίντερνετ

Υπάρχει πλέον δυνατότητα σύνδεσης με τις μεγάλες ταχύτητες που υποσχεται η υποδομή των οπτικών ινών που εγκαταστάθηκαν με το πρόγραμμα Rural της Ε.Ε. Αυτή την στιγμή ένας πάροχος είναι έτοιμος να προσφέρει σύνδεση και σύντομα αναμένονται οι υπόλοιποι. Είναι εξαιρετικά σημαντικό που το χωριό μας είναι πλέον μέρος του διαδικτυακού χάρτη και ο Σύλλογος θα αναλάβει πρωτοβουλίες ανάδειξης των δυνατοτήτων που ανοίγονται για το χωριό μας.

### Διόρθωση

Στην προηγούμενη "ΜΑΚΙΣΤΙΑ" εκ παραδρομής στη σελ. 5 αναφέρθηκε στην πράξη 12 (14-10-1965) ως Πρόεδρος ο **Αθανασόπουλος Αλέξης**, ο οποίος ανέλαβε αργότερα Πρόεδρος.

### Πνευματικό Κέντρο (Σχολείο)

Η Δημοτική Αρχή έχει δείξει ενδιαφέρον για την αποκατάσταση του προαύλιου χώρου του σχολείου βάση της μελέτης του 2004. Αναμένουμε.

### Πολιτιστικό Κέντρο (Κιάσκι)

Σε συνεννόηση με τη Δημοτική Αρχή προχωρούν κανονικά οι εργασίες για την αδειοδότηση του χώρου και πριν το καλοκαίρι θα ξεκινήσουν και οι εργασίες αποκατάστασης.

### Χορός

Με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η ετήσια χοροεσπερίδα του Συλλόγου μας, στις **18 Φεβρουαρίου 2017** στο κέντρο «**Μποέμισσα**» με την **Θεοδoσία Στίγκα** και τον **Δημήτρη Λεμπέση**.

Οι συμπατριώτες και οι φίλοι μας γλεντήσαμε μέχρι πρωίας με κέφι και διάθεση.

Ευχόμαστε του χρόνου με υγεία να έχουμε ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή και επιτυχία!



Συμπατριώτες και φίλοι στο χορό του Συλλόγου

### Πάσχα στο Χωριό



Οι συμπατριώτες μας στον Άη Γιώργη για τον Επιτάφιο

το χωριό θα μπορέσει να συνεχίσει να είναι προορισμός για όλους μας, τουλάχιστον για τις ευκαιρίες των διακοπών και των εορτών.

Φέτος το Πάσχα στο χωριό μας την Μάκιστο επέστρεψαν για να γιορτάσουν αυτές τις άγιες μέρες πάρα πολλοί πατριώτες μας και το χωριό ξαναζωντάνεψε με την παρουσία τους.

Χαρακτηριστικά στον Επιτάφιο υπολογίζεται ότι παραβρέθηκαν πάνω από 150 άτομα!

Είναι πολύ ενθαρρυντική η παρουσία τόσο των πατριωτών και μας γεμίζει ελπίδα ότι

### Καρναβάλι

Μεγάλη επιτυχία είχε το Καρναβάλι που έγινε την Καθαρά Δευτέρα, 9-3-2017, στην πόλη της Ζαχάρως. Ο Εμπορικός Σύλλογος μαζί με το Γυμνάσιο - Λύκειο και με όλους τους Πολιτιστικούς Συλλόγους των Τ.Κ. της περιοχής και με την υποστήριξη του Δήμου Ζαχάρως, ένωσαν τις δυνάμεις τους και το αποτέλεσμα ήταν κάτι παραπάνω από το αναμενόμενο. Ο Σύλλογός μας συμμετείχε με δικό του άρμα, με θέμα "Ο ΜΑΧΑΡΑΓΙΑΣ" και συνέβαλε με αυτό τον τρόπο να δοθεί ένας τόνος χαράς στην πόλη μας.



Το άρμα του Συλλόγου μας

**ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΤΗΝ "ΜΑΚΙΣΤΙΑ"**

Αρ. Λογ/σμού 112/296129-62

Εθνική Τράπεζα Ελλάδος

IBAN: GR2001103460000034676833832